

4. KLEINE CAFE AAN DE HAVEN.

De avondzon valt over straten en pleinen.

de gouden zon zakt in de stad.

**En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
ze hebben de dag weer gehad.**

**De neonreclame die knipooft langs ramen
het motregent zachtjes op straat.**

**De stad lijkt gestorven toch klinkt er muziek
uit een deur die nog wijd open staat.**

Refrein:

Daar in dat kleine café aan de haven

daar zijn de mensen gelijk en tevree

Daar in dat kleine café aan de haven

daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

**De toog is van koper toch ligt er geen looper
de voetbalclub hangt aan de muur.**

**De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
een pilsje dat is er niet duur.**

**Een mens is daar mens rijk of arm 't is daar warm
geen monsieur of madam maar WC.**

**Maar 't glas is gespoeld in het helderste water
ja 't is daar een heel goed café.**

Refrein:

**De wereldproblemen die zijn tussen
twee glazen bier opgelost voor altijd.**

**Op de rand van een bierviltje staat dan je rekening
~ of je staat in het krijt.**

**Het enige wat je aan eten kunt krijgen
dat is daar een hardgekookt ei.**

**De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
ja de mensen die zijn daar nog blij.**