

Jamaica Farewell

1)

Tijdens de reis zijn de nachten bont gekleurd
En de zon schijnt dagelijks op de bergtop
Ik ging op reis op een zeilschip
En ik stopte toen ik Jamaica bereikte

Refrein

Maar ik ben bedroefd om te moeten zeggen dat ik onderweg ben
En dat ik lang tijd niet zal terug keren
Mijn hart is te neergeslagen, mijn hoofd tolt
Ik moest een klein meisje in Kingston-stad achterlaten

2)

Het geluid van de gelach klinkt alle dagen overal
En de dansende meisjes zwaaien heen en weer.
Ik moet zeggen dat mijn hart daar ligt.
Hoewel ik van Maine tot Mexico gereisd heb.

Refrein

3)

Beneden op de markt kun je vrouwen horen schreeuwen
terwijl ze op hun hoofd een last dragen
Ackey rijst, zout, vis zijn lekker
En de rum is prima iedere tijd van het jaar

Refrein